

## Bewoners en ex-bewoners van de Monnikebilddijk (lage kant deel 1)

De reüniecommissie heeft ons gevraagd iets te vertellen van de bewoners uit het verleden en van het heden van de lage kant van de Monnikebilddijk. We beginnen aan de kant van “de Pyp” met het witte huisje in de “Onderdyk”, hier woonde eerst Kees Zijlstra met dochters Cobe en Tine. Daarna woonden Sip en Wieke van Dijk er met hun twee dochters, Sip was schilder. Nu woont daar Chrisje van Ek.

Op de plek, waar nu Auke Kooistra zijn opslag heeft, stond vroeger een mooi groot huis, daar woonden Joh. Tjepkema en zijn vrouw Jabikje, pake en bep van Johannes Wiebes. Jabikje verhuurde “rouwsluiers”. Vroeger ging men in het donker gekleed naar een begrafenis, vrouwen droegen dan een sluier, vrouwen die zelf geen sluier hadden konden één huren bij Jabikje. Het huis is afgebroken en Wiebe en Johannes Tjepkema bouwden daar een loods voor hun bedrijf.

Het volgende huis werd bewoond door de familie Andriessen. Daarna woonde er Aagje Krol-Polstra (Aagy-moi voor ons). Zij kwam van de boerderij aan de Nieuwebilddijk waar Gerrit Krol en Vogeltje later woonden, de boerderij is inmiddels afgebroken. Het huisje van Aagy-moi heeft vele bewoners gekend.

Naast Aagy-moi woonde Jurjen van der Wal, in onze ogen een hele oude man met altijd een zwart petje op. Jeppe en Janke Bronger waren de volgende bewoners, dit huis is inmiddels afgebroken.

Het huis waar Sita Bergsma met haar dochter woont is nieuw gebouwd op de plek waar vroeger een dubbele woning stond. Het voorste gedeelte tegen de dijk aan werd bewoond door Jan en Fokeltje Bergsma en hun gezin, zij zijn naar de Haarlemmermeer verhuisd. Ook Hinke-moi (Hinke Polstra-Polstra) heeft hier gewoond. Hinke-moi heeft een groot gedeelte van haar leven aan 't Wechy gewoond op een stolp die op de plek stond waar nu het huis van Klaas en Boukje van der Meer staat. De stolp was vroeger van de familie Polstra en hier hebben veel van onze familieleden gewoond. In het tweede gedeelte woonden Jelle en Marie Bergsma met hun gezin.

Wij zijn intussen bij de boerderij van de familie Bosma gekomen. Thijs en Anna woonden daar met hun kinderen en ook hun hait en pake. Vele kinderen gingen naar orgelles bij Thijs Bosma. Thijs was ook organist in de Gereformeerde kerk. Zij zijn later naar St. Anne verhuisd. Na een grote brand is de boerderij opnieuw opgebouwd, opgesplitst in twee woningen, de bewoners zijn dochter Anna van 't Blik-Bosma en het gezin van haar zoon Koen.

De volgende boerderij is een woonboerderij geworden, er is geen bedrijf meer in. Theo en Wijke Kootwijk wonen daar. Lang gelden woonde daar de heer P. Prins, daarna kwamen Wiebe en Joukje Rodenhuis er wonen met hun twee zonen Jan en Doeke. Zij hadden daar een landbouwbedrijf.

We komen aan bij school, voorheen de christelijke school van Ouwe-Syl. Het is nu een samenwerkende school “De Syl”. In het schoolhuis woont geen “hoofd van de school” meer. Meester Ykema heeft hier als “hoofd der school” lang met zijn gezin gewoond. Er woonden daarna nog verschillende schoolhoofden. Het woonhuis is verkocht en Johan en Pepita Helfferich wonen er met hun jongens.

## Deel 2

De reüniecommissie heeft ons gevraagd iets te vertellen van de bewoners uit het verleden en van het heden van de lage kant van de Monnikebilddijk. Intussen zijn we aanbeland bij drie opéévolgende boerderijtjes. Het eerste is nummer 20, Sjoerd en Mieke Koehoorn hebben deze boerderij laten bouwen. Later zijn zij naar de, toen nog Sportstraat, verhuisd. Het gezin van Kees en Beth Post is toen op nr. 20 komen wonen. Opnieuw kwam het huis te koop Tjeerd en Joukje Polstra werden de nieuwe eigenaars, zij woonden eerst in het rode huisje aan de Oosterdijk. Tjeerd en Joukje hebben hier jaren gewoond, tot dat ze naar St. Anna Parochie zijn verhuisd. Het huis is verkocht aan de huidige bewoners Anne en Klaske Topma.

Nr 22 hebben Hendrik en Sara Polstra omstreeks 1928 laten bouwen. Zij kwamen, van de al eerder genoemde Polstrastee aan het 't Wechy, met twee jongens Tjeerd en Atse. Dirk en Taeke zijn in dit huis geboren. Taeke heeft dus zijn hele leven in dit huis gewoond. In 1961 zijn we getrouwd. Ook onze jongens Henk, Sieger en Johan Tjeerd zijn in dit huis geboren. Hait en mem gingen wonen in een huisje bij de V.E.G. kerk. Het bedrijf ging goed, het werd steeds groter. De tijd van het loonbedrijf was voorbij, en het bedrijf ging “Firma Polstra”

heten.

Waar we ook heel blij mee waren was dat de toegang naar de sportvelden werd verplaatst! Die toegang ging namelijk over ons erf, het was bedoeld als looppad, maar op zaterdagmiddag stond het geregeld vol met auto's, zodat het vaak gebeurde dat Tjeerd en Taeke niet thuis konden komen met de trekkers. Het huidige bedrijf is nu gevestigd op de Monnikebiltdijk 81.

Onze burens aan de oostkant nr. 24 waren Jaap en Trien de Jong met Sjoerdje en AEde. Toen hun ouders kwamen te overlijden bleven zus en broer er wonen. AEde werkte samen met zijn broer Klaas van Jaap Aedes. Het waren paardenmannen, alle werkzaamheden werden met de paarden gedaan of met de hand. De laatste jaren van hun leven hebben AEde en Sjoerdje in de "Beuckelaar" gewoond. Jan en Trix de Jong zijn de huidige bewoners van de Monnikebiltdijk 24.

Dan komen we aan bij Kees en Liesbeth. Kees heeft hier eigenlijk ook zijn hele leven gewoond. Zijn ouders Bauke en Fim Bergsma woonden hier eerst met Kees, Kees trouwde met Liesbeth en ze gingen wonen in een huisje naast de V.E.G kerk en later nog even in St. Jacob. Toen hait Bauke overleed kwamen ze weer terug in het ouderlijk huis van Kees, zij wonen er nu nog steeds.

Douwe en Djoke Krottje woonden samen met hun zoon Teun naast de Bergsma's. Zij hadden een bedrijf met vrachtwagens en een beurtauto van Oudebildtzijl naar Leeuwarden. Douwe en Djoke verhuisden en Teun, inmiddels getrouwd met Sjoukje Zitterma, kwam hier wonen en zette het bedrijf voort. Teun heeft hier dus ook altijd gewoond. Teun kwam te overlijden en Sjoukje is na een paar jaar gaan wonen in St. Jacob. Benny Pol en Jetske Sipma wonen met hun zoontje Gurbe in hun huis.

In het huis nr. 30 woonden Wiebe en Aafke Tjepkema. Johannes Wiebes is daar geboren. Na hen ging de familie Jetse en Hinke Andringa er wonen. Vervolgens de dames Meester. Juffrouw Meester was onderwijzeres aan de christelijke school zij onderwees de kinderen in de eerste klas. Menig kind heeft daar herinneringen aan. Aukje Meester was postkantoorhoudster. Sikke Bruinsma en Tine en daarna Ids en Jantje Grond waren de volgende bewoners, Jantje Grond woont er nog steeds.

Op nr 32 woonden Thijs en Klaske Polstra. Thijs was de eigenaar van de kiosk die op De Pyp stond. Op zaterdagavond was het er propvol en zag het blauw van de rook. Het laatste nieuws werd er natuurlijk verteld. De mannen gingen om half 9 naar huis met sigaren, shag of sigaretten. Thijs heeft daar nog lang een bibliotheek gehad. Thijs kon ook heel goed toneelstukken schrijven. "De Bildtfries" was bekend in de provincie maar ook daarbuiten. Na Thijs en Klaske hebben Wiebe en Carolien Rodenhuis er gewoond en nu wonen letje Talsma en Jan Willem Nachtnebel er.

In het huis waar Eppie en Titie de Vries nu wonen, woonden vroeger Klaas en Antje de Jong met hun dochter Engeltje. Naast Klaas de Jong woonde eerst Minne Tjepkema met zijn vrouw Dirkje, hun dochter Sietske en haar man Klaas werden de nieuwe bewoners, zij zijn later naar Drachten verhuisd. Gerrit en Annie Winkel kwamen hier nu wonen, Gerrit en Annie verhuisden naar St. Anna Parochie en Oege Jurjen Dijkstra en Yvonne Dijkman wonen er nu met hun kinderen.

Tussen deze woning en de ouderlijke woning van Yvonne Dijkman wonen Otto en Geke Woudwijk, Gelt Donga en Griet woonden hier voor hen.

Wij zijn aan het eind van de Monnikebiltdijk "lage kant" gekomen. Als laatste huis is dat van Hoite en Siepie Dijkstra, zij zijn verhuisd naar Joure. Later heeft er een leraar Walstra gewoond en Jan Huizinga. Jan verkocht ijsco's Nu wonen er al weer jaren Klaas en Meinie Dijkman.

Nu volgen er nog wat zaken die het vermelden misschien wel waard zijn. Wij zijn namelijk in het bezit van een foto waar alleen de school en het schoolhuis op staan. Verder was het hier alleen bouwland met een sloot ervoor. Op een andere foto zijn de drie boerderijtjes te zien. Over de sloot was toen ook een bruggetje. Het bruggetje was waar nu het tegelpad naar beneden loopt. De huizen die verder volgen, zijn volgens ons allemaal na 1930 gebouwd. Toen wij nog naar de lagere school gingen, was de sloot al aardig dicht gegrond. Er kwam ook van alles in terecht. Wij noemden dat in de winter de papieren zolder. Het was voor ons een uitdaging om daar met droge voeten over te komen. Het resultaat was vaak natuurlijk een natte voet. Er hingen dan ook vaak sokken bij de kachel in het lokaal te drogen. De sloot is inmiddels al lang gedempt en we hebben hier nu prachtige bomen staan. De lage kant van de Monnikebiltdijk is een mooie straat om te wonen.

We gaan nu op naar de Reünie en we hopen daar vele oude bekenden te mogen ontmoeten. Aan alle bewoners van Oudebildtzijl willen we zeggen.

“ Kom naar de Reünie”.

Groeten Taeke en Hiltje Polstra