

Meer...

Uit de vijf documenten zou meer te citeren zijn. Zoals over het belang van de wapenindustrie bij een voortgaande oorlog. Over de sterk gestegen nationale uitgaven voor defensie waardoor financiering van andere, dringende uitgaven onder druk komt te staan. Over het feit dat de oorlog in Oekraïne meer lagen kent: behalve de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het tegelijk een geopolitieke strijd tussen grootmachten en een ideologische botsing.

Niet onweersproken, maar toch...

Zoals we al schreven is het standpunt van Kerk en Vrede niet onweersproken. Ook niet in eigen kring. Verschillende mensen, waaronder ook leden van Kerk en Vrede, zagen zich door de oorlog in Oekraïne gedwongen hun pacifistisch standpunt te heroverwegen en te nuanceren.

Wij menen niet de wijsheid in pacht te hebben en evenmin dé oplossing te weten, maar Kerk en Vrede weet zich bemoedigd door 'geluiden' van buiten, uit de kring van IFOR, Pax Christi (Duitsland) e.a. Ook van de pacifistische beweging in Oekraïne zelf.

Kerk en Vrede weet zich geïnspireerd door de woorden van Jezus "Heb je vijanden lief", en door de weg van geweldloosheid die Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi, Dorothy Day, Desmond Tutu, Martin Luther King en anderen zijn gegaan. Ze herkent zich in de oproep van de secretaris generaal van de VN Guterres en paus Franciscus. Het eerste wat o.i. geboden is en blijft is de weg van de diplomatie en daarmee de openheid voor een politieke uitweg.

(1) januari 2022 "Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig" (bit.ly/4OzZgoa)

(2) juni 2022 "Voor het te laat is" (bit.ly/3Jc1fBk)

(3) juli 2022 "N.a.v. de reacties op de Open Brief Voor het te laat is" (bit.ly/3v363ZS)

(4) december 2022 "Kerstbrief van Kerk en Vrede" (bit.ly/3JI0Zkf)

(5) Pinksterboodschap Kerk en Vrede 2023: Christus is onze vrede (bit.ly/3KxNdBQ)

Bij alle geweld geweldloos

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Deze inzet vindt plaats in de overtuiging dat het evangelie ons oproept om te werken aan een rechtvaardige en vreedzame samenleving.

Kerk en Vrede bestaat in 2024 100 jaar.

100 jaar lang al bepleit Kerk en Vrede dat kerk en samenleving hun misplaatste vertrouwen in geweld afzweren en gaan werken aan vreedzame middelen van conflictpreventie en conflictoplossing. Geweld lost geen problemen op, maar creëert ze of maakt ze groter.

Op de website www.kerkenvrede.nl en in publicaties wordt een kritische analyse gegeven van ontwikkelingen op het terrein van vrede en oorlog.

Via de **webwinkel** kunnen artikelen worden besteld als publicaties, vredesvlaggen, vredespostzegels, gebroken geweertjes e.d.

Het driemaandelijkse tijdschrift **Vredesspiraal** informeert leden en abonnees over het pacifistisch gedachtegoed.

Doe mee! Word lid, draag bij of meld je aan als vrijwilliger. Mail naar: secretariaat@kerkenvrede.nl

Het kantoor van Kerk en Vrede is gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 2a, te Utrecht. Een afspraak is snel gemaakt. Van harte welkom!



1924 - 2024



100 jaar

Een tegenstem...

Kerk en Vrede over de oorlog in Oekraïne



Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Voorafgaand aan die inval was er op 31 januari door Kerk en Vrede een persbericht verspreid onder de kop "Als Rusland zich niet veilig voelt dan zijn wij ook niet veilig". Hiermee werd de toon gezet van het standpunt dat Kerk en Vrede innam en inneemt als het gaat om de oorlog die nog steeds voortraast met dood en vernietiging in zijn spoor. Die persverklaring (1) werd op Pinksteren 2022 gevolgd door een open brief "Voor het te laat is" (2) en in juli door een vervolg op deze open brief (3). In december verscheen een Kerstbrief (4) en in 2023 een Pinksterboodschap "Christus is onze vrede" (5). In de folder die voor u ligt schetsen we enkele hoofdlijnen van het standpunt van Kerk en Vrede aan de hand van citaten uit genoemde documenten. Deze zijn te vinden op de website van Kerk en Vrede, www.kerkenvrede.nl. Zie ook hieronder.

Uitgangspunt

Kerk en Vrede wil uitgaan van een principieel pacifisme dat aanhangers een scherp oog geeft voor de desastreuze gevolgen van wapengebruik, dat leidt tot een precieze analyse van de machten achter het geweld en dat kritisch maakt tegenover elke rechtvaardiging van geweld.

Veroordeling van Poetin en van de inval van Rusland in Oekraïne

Rusland heeft Oekraïne overvallen. De verontwaardiging daarover is terecht. De beelden van wat de oorlog aanricht spreken boekdelen. Dat Poetin het internationale recht aan zijn laars lapt staat buiten kijf.

Maar... een kritische tegenstem is onontbeerlijk

Kerk en Vrede heeft de indruk dat alleen al het stellen van kritische vragen bij het gevoerde westerse beleid inzake de oorlog in Oekraïne betekent, dat de inval in Oekraïne en de rol van Poetin daarbij zouden worden vergoelikt. Terwijl het naar onze overtuiging in alle

gevallen waarin oorlog wordt gevoerd belangrijk is dat er kritische vragen worden gesteld. Die vragen zijn temeer nodig daar de huidige weg leidt tot steeds meer menselijk leed, chaos en vernietiging, terwijl volstrekt niet duidelijk is waar en wanneer die zullen stoppen en welk doel die dienen.

Het belang en de noodzaak van diplomatie

Diplomatie is de kunst van het haalbare, maar met inzet van het onhaalbare om elkaar over een streep te trekken.

Wat ons zorgen baart is dat het antwoord van het Westen op de oorlog niet is uit alle macht te proberen de oorlogvoerende partijen zo snel mogelijk tot een akkoord te bewegen maar: bewapenen en nog eens bewapenen.

Zwart-wit denken. Vergeetachtigheid. En over boter op ons hoofd.

Gewelddadige confrontatie verscherpt tegenstellingen en leidt tot een versimpelend zwart-wit denken met 'goeden' enerzijds en 'slechten' anderzijds. De rol die het westen gespeeld heeft bij wat hier gebeurt, wordt vergeten. Zo werden bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie aan het einde van de jaren '80 van de vorige eeuw verkeerde verwachtingen gewekt als het ging om het niet uitbreiden van de NAVO, zijn vervolgens kansen op een vreedzaam samenleven gemist, en zijn diverse waarschuwendende signalen van Russische kant genegeerd.

Al te makkelijk "vergeet" het westen dat Rusland reden heeft om zich nog steeds bedreigd te voelen: de VS hebben 800 militaire bases in 177 landen over de hele wereld en besteden 12 keer zoveel aan defensie als Rusland.

Ook heeft het westen boter op het hoofd als het gaat om de samenwerking met diverse autocratische regimes in het Midden-Oosten, zoals Saoedi Arabië, de Golfstaten en Qatar, o.a. met het oog op de levering van olie en gas.

En Oekraïne dan?

Aan Kerk en Vrede wordt wel de vraag gesteld wat er dan bij de inval van Oekraïne door Rusland had moeten gebeuren. Een antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Vrijwel nergens ter wereld wordt nagedacht over en gewerkt aan niet-militaire middelen om een vijand het hoofd te bieden, ook al zijn daar goede voorbeelden van en wordt daar door vredesorganisaties vaak op aangedrongen. Een belangrijke tegenvraag is: hoe denkt men deze oorlog ooit te gaan beëindigen? Wat is het perspectief?

Menigeen is geraakt door het lijden van het Oekraïense volk door toedoen van de Russische agressie. Wij staan niet in de schoenen van dit volk en kunnen niet voorschrijven hoe men daar heeft te handelen. Belangrijk is o.i. wel om alle pacifistische en vredelievende stemmen en dienstweigeraars die er zijn in Oekraïne te steunen.

Gevaar van een kernwapenoorlog

Als het tot een directe confrontatie komt of wanneer Rusland een nederlaag dreigt te moeten incasseren komt voor Poetin de nucleaire optie heel dichtbij. Een kat in het nauw ... Het verbaast en verontrust ons dat politici die onderhandelingen met Poetin afwijzen omdat er met hem niet te praten valt, toch vertrouwen op het 'gezonde verstand' van Poetin waar het gaat over kernwapens

Klimaatcrisis

De wereld kent nog andere problemen... Om verdergaande klimaatrampen te voorkomen moeten alle landen samenwerken. Zonder Rusland en China zullen we de problemen van klimaat en milieu niet oplossen. Poetin heeft dat er met zijn inval in Oekraïne niet makkelijker op gemaakt. Maar het moet, we hebben geen andere keus. De klimaatcrisis wacht niet.

